



Stichting Wil Bus Fonds Sociaal Talent
Rubenslaan 109
3582 JH Utrecht
Telefoon: (030) 252 16 01
E-mail: fondssociaaltalent@hotmail.com
Rabobank: 3344.84.010

Nieuwsbrief 6, maart 2008

Lieve, beste mensen,

Van harte wensen wij - als bestuur - u een goed Nieuwjaar. Ons statement is nog steeds: "ondersteunen van studenten met een sociaal talent, die met hun studie dat talent verdiepen om later door te geven binnen hun gemeenschappen." Dat ook dit jaar vruchtbaar mag zijn voor de studenten die aan hun studie bezig zijn. We ontvangen enthousiaste berichten van hen die wij in deze nieuwsbrief graag met u delen.

Met vriendelijke groeten,
Wil Bus, voorzitter
Jack de Valk, penningmeester
Marianne Vermeer, secretaris
Guido de Kanter, lid, tevens webmaster

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de hierboven genoemde vier personen. Wij zijn nog op zoek naar aanvulling van het bestuur. Zijn/haar specialiteit: penningmeester.

Financiën

In 2007 ontvingen wij ruim € 28.000,- aan giften. We honoreerden verzoeken voor bijna € 22.000,-. Hartelijke dank voor uw steun van het afgelopen jaar.

Onze contact personen

- Zuster Hélène in Belo Horizonte, Brazilië
- Pater Jan Rietveld in Juanzeirinho, Brazilië
- Pater Jan Derickx in Belem, Brazilië
- Zuster Irmentrudis in Utinga, Brazilië
- Zuster Anne-Marie Mbila in Utinga, Brazilië
- Mevrouw Hermien Boudens in Pernambuco, Brazilië
- Mevrouw Els Koop in Lins, Brazilië
- Pater Willy Janssen in Gemena, Congo
- Zuster Thérèse Namwindo in Bukavu, Congo

- Mevrouw Kaat Landuyt in Jamkhed, India
- Pater Nico Bakker, Brazilië
- Zuster Elsy Jaya, India
- Mevrouw Uuk Steenhuisen, India
- Mevrouw Ria Klein Tank, Tanzania
- Broeder Sarto Roelofs, Kenia
- Pater Marianus Jehandut, Surabaya, Indonesië

Nieuws over en van 'onze' studenten

○ Brazilië , Utinga.

Uit een nieuwsbrief van Sœur Anne-Marie Mbila:

"Cette année nous nous engageons plus dans la lutte avec les Nègres (Afro-brésiliens) pour réclamer plus de justice en leur faveur. Des rencontres de prises de conscience et participation aux débats sur ce point tant au niveau paroissial que diocésain, ainsi que la préfecture. Nous essayons de révéler (c'est notre part dans ce combat) les valeurs et la beauté de la culture africaine. Surtout éveiller l'auto-estime de 'ceux-là' qui ne s'acceptent pas et sont marginalisés. De jeunes suivent une formation sur ce sujet, c'est notre amie Wil Bus qui a accepté encore une fois la charge de cette formation."

○ Tanzania

Onze contactpersoon Ria Klein Tank stuurde ons het volgende bericht over Ashura.

"Ashura een jonge moslima uit Mwanza/Tanzania, heeft haar studie aan het Teachers Training Centre (TTC) afgesloten. Aan deze studie is zij ruim twee jaar geleden in 2005 begonnen en zij heeft deze opleiding geheel volgens plan in 2007 afgerond.

Via zuster Corrie Vork, een Witte Zuster, die Ashura al als jong meisje tegenkwam op het Sjalom Care House een centrum van het Aartsdiocees Mwanza - waar veel aan voorlichting over preventie en behandeling van HIV/AIDS gegeven wordt - hoorde ik over haar achtergrond: Vader en Moeder stierven kort na elkaar aan AIDS. Ashura zat toen nog op de



Ashura

secondary school. Na de afronding van de Middelbare school, wilde Ashura of verpleegster of lerares worden.

Uiteindelijk koos ze voor het onderwijs.

In Tanzania is het zo, dat een afgestudeerde TTC-er door de regering een onderwijsplaats aangewezen krijgt. Ashura werd in een dorp bij Bukoba, een plaats dat net als Mwanza aan het Victoriameer ligt, gestationeerd. Ze geeft al enige tijd met plezier haar kennis door aan een secondary school. De eerste drie maanden wordt er geen salaris uitbetaald aan een nieuwe leerkracht, omdat de regering eerst er zeker van wil zijn, of de nieuwe leraar ook werkelijk op die plek aangekomen is.

Corrie Vork vertelde dat het geld dat bestemd was voor de studie van Ashura, ook nog toereikend was voor een matras en wat huisraad voor haar."

○ India

Van Kaat Landuyt ontvingen wij onderstaande brief.

"Beste Wil en leden van het Wil Bus Fonds. In deze kersttijd wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u allen te bedanken voor de steun die we ooit van u mochten ontvangen. Surekha Vatharkar in Jamkhed, India, heeft enkele jaren geleden dankzij uw steun de opleiding tot naaileerkracht gevolgd. Daarna hebben wij haar als lerares

aangenomen. Dat loopt goed: zij geeft haar kennis en vaardigheden nog steeds door aan meisjes en jonge vrouwen. Die leren dus op hun beurt hoe ze patronen moeten maken, stof knippen en natuurlijk het stikken van kleren.

Hierdoor zijn deze vrouwen in staat om op eigen benen te staan. In een samenleving waar vrouwen weinig waarde hebben, is dat heel wezenlijk. De vrouwen die de naaiopleiding afmaken en verder willen in dit beroep, kunnen op onze steun rekenen. Wij zijn van plan om in de nabije toekomst een paar naaimachines te kopen.



Surekha

Als wij dat zelf doen en we kopen er meer dan één, kan krijgen we die voor een goede prijs. Die naaimachines verkopen we dan zonder winst door. Het is onze bedoeling om geïnteresseerden de helft zelf te laten betalen, de andere helft nemen wij voor onze rekening. Wie dan thuis aan de slag kan, is in staat om voor een eigen inkomen te zorgen! Ik kan niet voldoende onder woorden brengen wat deze zelfstandigheid voor een invloed heeft op het leven van deze vrouwen... Wel weet ik dat zij niet meer zo snel gedwongen worden tot een gearrangeerd huwelijk of erger, dat ze eigen beslissingen kunnen nemen en dat ze een beter zelfbeeld krijgen. U ziet, u heeft iets kleins gesteund wat uiteindelijk

heeft geleid tot een groot verschil! Daarom wil ik u nogmaals van harte bedanken."

○ **Brazilië**

Via Zuster Irmentrudis ontvingen wij een brief van Rosiane. Zij is met onze hulp bezig aan een studie psychologie waarmee zij over anderhalf jaar klaar hoopt te zijn. Zij wil nogmaals beklemtonen hoe groot het belang is van de hulp die haar geboden wordt, want hiermee kan zij haar tijd besteden aan stages op vrijwillige basis op veel verschillende plaatsen, want de hulp die wij haar geven dekt al haar kosten voor inschrijfgeld en de maandbijdragen van de faculteit.

Rosiane zelf schrijft dat zij geen woorden genoeg heeft om ons te bedanken.

"Telkens als ik heel moe ben," zo zegt zij, "door veel werk en studie, denk ik er aan hoe zeer ik verlicht ben en uitvoerkoren door God, om door u geholpen te worden. Deze gedachte vervult me met blijdschap en energie, ik denk dan aan mijn grote verantwoordelijkheid om het beste te presteren, zodat jullie trots op me kunnen zijn. U mag wél weten dat ik wil investeren in een grote toekomst, niet slechts voor mezelf, maar ik hoop veel mensen dan vanuit de psychologie te kunnen ondersteunen."



Rosiane

○ Brazilië

In een nieuwsbrief van Els Koop over de Comunidade Educacional para o Trabalho(CEPT) in Lins lazen we het volgende stukje:

"Niet alleen vanwege de kou, maar ook voor nauwer contact onderling met de kinderen, medewerkers en vrijwilligers op de CEPT, wordt iedere ochtend en middag aan gymnastiek gedaan (15 minuten) en een spelletje (15 minuten) onder leiding van onze leraar meubelmaker, die in de avonden voor gymnastiekleraar studeert, derde jaar. Na afloop wenst iedereen elkaar een fijne dag toe, vergezeld van een Braziliaanse omhelzing. Hierna is er een ontbijt met broodjes en chocolademelk en gaat ieder nadien naar zijn eigen groep."

Els Koop heeft het hier over Eder Rodrigo Castaraneli, één van de studenten die wij ondersteunen in Lins. Wat een fantastisch initiatief en inzet van 'sociaal talent'.



Vanessa

Van Els Koop vernamen wij dat Vanessa Tartare Silva eind dit jaar haar rechtenstudie hoopt af te sluiten.

○ India

Een van onze contactpersonen in India is mevrouw Uuk Steenhuisen, secretaris van de Stichting Anais. De Stichting Anais is opgericht in 1991 en heeft tot doel de

belangen van hulpbehoevende kinderen in de derde wereld te ondersteunen.



Momenteel wordt er alleen hulp geboden in de provincie Tamil Nadu in Zuid India. Speciale aandacht wordt besteed aan

de verbetering van de situatie waarin kinderen zich bevinden. Kinderarbeid komt hier nog erg veel voor en voor die groepen vinden zij scholing erg belangrijk! Hulp wordt geboden door financiële adoptie van een gezin of een kind in een tehuis.

Ook worden projecten, bijvoorbeeld het bouwen van een school, ondersteund. Echter, vaak is een project voor de stichting te kostbaar en dan proberen zij het bij een andere organisatie in ons land onder te brengen met een aanbevelingsbrief erbij, zodat zij weten dat de Stichting Anais het project kent, zich er verantwoordelijk voor blijft voelen en in de gaten houdt hoe het zich ontwikkelt.

Het bestuur van de Stichting Anais bestaat uit vrijwilligers en elk jaar sturen zij een jaarverslag naar degenen die hen helpen, zodat men kan zien wat er met het gedoneerde geld gebeurd is.

Op verzoek van de Stichting Anais betaalden wij via de Salesian Sisters de opleidingen van Sudha en K. Priya (zij willen verpleegster worden) en Padma (laboratoriumschool).

Uit een brief van Sister Maria Selvam laten wij u graag het volgende meelesen:



"Your grateful child Padma has nearly completed her Lab Technician course and is very happy and delighted to be of use to her family members. She will be completing in the month of June 2008. She considers herself very fortunate for having benefactors like you who could help her to complete her dreams. So far she has done well in her theory exams and her practicals are still to be done. She expresses her heartfelt gratitude and sincere love to each one of you for the great sacrifices made on her behalf."



Padma

Inmiddels hebben wij vijf nieuwe studenten onder onze hoede genomen. Zij studeren voor verpleegster (Leona en Sivagami), onderwijzeres (Alphonse Mary), business administration (Arockiasamy), computers (John Melchior). Sister Priscilla van de Salesian Sisters is onze contactpersoon voor deze studenten.

Al deze jonge mensen hebben nadrukkelijk hun 'sociaal talent' dat zij nu al inzetten in hun eigen woonomgeving en zeker als zij hun studie hebben afgerond.



Leona



Sivagami



Alphonse



Arockiasamy



John

○ India

Van Sister Elsy Jaya in India kregen we aanvragen voor drie studenten:

"Miss Neenu Joseph is a first year student of General Nursing from a financially poor familie. Thank you for your generous help and support to complete her studies and to shoulder the burden of the family. Her father is Joseph, a coolie worker in the construction field. She has an elder sister who is a final year student of General Nursing. Recently they lost their mother due to a sudden massive heart attack, at the age of 48. Miss Deena Peter is from a fisherman family and got admission for teachers training. She is the first one in the family.

Sunil Joseph is presently doing his second year at the Industrial Training Institute. This is a deserving case to be supported to complete his study so that he will get a job. Moreover he is a promising candidate to do service for the community because of his prayer experience as well as youth coordination."

○ Kenia

Een nieuwe contactpersoon is Broeder Sarto Roelofs. Hij benaderde ons Fonds voor Theresa Immaculate Ormondi die hij nog kent uit de tijd dat hij in Kenia woonde en werkte. Een stukje uit de brief die hij van Theresa ontving:

"Although I am now through with my Secondary Education, I could wish to join a college and take a cours. Brother, I have been admitted to Kenya Polytechnic in Nairobi. I will be taking human

resource management with information technology. Although it was my dream to be a nurse, I am unable to fulfil because the fee required is too much for mum to raise. Brother, I beg you to help me go through my college so that in future I could also help the needy. I will really feel appreciated... (The course duration is 2 years)."

○ Indonesië

Een andere nieuwe contactpersoon is Pater Marianus Jehandut van de SVD. Hij vroeg om een bedrag van € 300,- voor Yasinta Saina in Surabaya, Indonesië, voor de laatste zes maanden van haar verpleegstersopleiding.

Zij is erg blij met dat geld. Namens Yasinta Saina wil hij dank zeggen aan het Wil Bus Fonds Sociaal Talent. "U hebt de betere toekomst van Yasinta en daardoor ook van vele mensen op Flores in verband met gezondheid, geholpen. Nogmaals dank u wel."



Yasinta

○ Brazilië

Enkele passages uit een brief die wij ontvingen van Hermien Boudens: "Beste Wil Bus, Nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ik stuur je de

verantwoording van de uitgaven voor de studenten Cidney en Dameão, die hun agrarische opleiding in december jl. met goed gevolg hebben afgesloten. Gilma Maria de Oliveira is in december afgestudeerd in sociale wetenschappen. Daniele Fernanda is een enthousiaste studente: zij is bezig met een rechtenstudie.

Aparecida Souza heeft een jaar lang aan de universiteit een introductieprogramma gevolgd, dat voorafgaat aan de masteropleiding talen. Dat heeft ze met goed gevolg doorlopen. Zij is een van de leidinggevende mensen in de Kerkelijke Basisgemeenschap (KBG) in het bisdom Garanhuns, en heeft na lang wikken en wegen besloten om het komend jaar prioriteit te geven aan het vrijwilligerswerk in de KBG, vanwege een aantal belangrijke activiteiten die op de agenda staan.

Verskillende jongeren van de basisgemeenschappen hebben om een financiële bijdrage gevraagd voor de komende jaren. Het gaat in totaal om zes mensen: drie boerenzonen die aan de Agrotechnische school een driejarige opleiding willen volgen. Deze jongens hebben net hun middelbare school afgesloten en worden begeleid door het Agrarisch Dienstencentrum. En drie jonge vrouwen die alle drie al wel werken, maar veel te weinig verdienen om een universitaire opleiding te volgen.

Ik zal de studenten vragen een kleine tekst te schrijven over de belangrijkheid van de gevolgde studie voor hun sociale betrokkenheid in kerk en samenleving. Hartelijke groeten, Braziliaanse abraços!!"

○ Congo

In Bukavu in Congo ondersteunen wij veel studenten. Om te beginnen de weeskinderen die bij de Zusters van de Resurrection wonen en die nog op de middelbare school zitten. Een aantal van hen heeft vervolgens een aanvullende beroepsopleiding gevolgd. Zoals bijvoorbeeld Emile Wabenga (bouwkunde), waarover wij u in een

vorige nieuwsbrief vertelden. Herinnert u zich nog dat wij de opleiding tot verpleegkundige hebben betaald voor André Kakuru?

Daarna heeft hij een tweejarige opleiding gevolgd en nu heeft hij de verantwoording van een centrum dat hij in zijn dorp heeft opgericht

Deze André Kakuru heeft – in samenspraak met Sœur Thérèse Namwindo – vier studenten onder onze aandacht gebracht die volgens hem 'dezelfde kans verdienen die hij gehad heeft'! Dit is een goede ontwikkeling voor ons fonds!

Sœur Thérèse had inmiddels onze hulp ingeroepen voor drie nieuwe studenten. Uit haar brief: "Je vous présente ces jeunes. Ils ont des talents sociaux, mais n'arrivent pas à les développer par manque de moyen financier. Un d'eux est proche de notre convent, l'autre vient d'un village éloigné ou les sœurs étaient en mission, mais à cause de la guerre on a fermé la communauté. Un autre est orphelin. Ce sont des jeunes intelligents,



Mbaha

ils sont prêts intérieurement à pouvoir rentrer aux villages pour aider les autres paysans après leur formations."

Het gaat om Mbaha Mapenzi en Grevys Mambo Mwanbusa die automonteur willen worden, en om Olivier Bahaya die heel erg gepassioneerd is voor rurale milieuontwikkeling.



Grevvis



Olivier

Deze jonge mannen zijn in 2006 begonnen met hun opleiding en zijn intussen alle drie met hun tweede jaar bezig. Wij houden u op de hoogte van hun ontwikkeling!

Eind 2006 benaderde Sœur Thérèse ons met de vraag of wij de kosten wilden betalen voor de opleiding van drie



Sœur Antoinette Furaha

medezusters in hun klooster. De Sœurs Antoinette Furaha, Jacqueline Kadorho en Deodata Ndagano hielden zich bezig met ondervoede kinderen, maar hadden daar geen opleiding voor gevolgd. Het gaat om een driejarige beroepsopleiding voedingsleer en diëtetiek. Na deze opleiding zijn zij beter toegerust om de kinderen te helpen.

Colofon:

Redactie: Wil Bus, Jack de Valk, Marianne Vermeer

Eindredactie: Marianne Vermeer

Opmaak: Marianne Vermeer

Uitgave: maart 2008