



Stichting Wil Bus Fonds Sociaal Talent  
Rubenslaan 109  
3582 JH Utrecht  
Telefoon: (030) 252 16 01  
E-mail: [fondssociaaltalent@hotmail.com](mailto:fondssociaaltalent@hotmail.com)  
IBAN: NL76 RABO 0394 4840 10

Nieuwsbrief 13, februari 2015

Lieve, beste mensen,

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan ons fonds in 2014. Uw steun blijft hard nodig. Een aantal nieuwe studenten werd aangemeld. Meerdere studenten studeerden af en bedankten ons voor de steun die we hen de afgelopen jaren gaven. Dankzij uw bijdrage hebben wij het jaar financieel goed kunnen afsluiten.

Een van onze contactpersonen, pater Avin Kunnekkadan svd, stuurde ons bij de jaarwisseling een meditatie. Graag willen we deze tekst met u delen en ook u dat het komende jaar toewensen.

*"Voor velen is de jaarwisseling de kans om een nieuw begin te maken. We laten het oude achter ons en beginnen iets nieuws. 2015 heeft iets bijzonders. Het is alsof er nieuwe kansen op ons wachten, alsof vernieuwende kracht binnen gekomen is. We vertrouwen onze toekomst toe aan Gods zegen. Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenkt welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest..."*

*...Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaiërige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Streef naar geluk."*

In de vorige nieuwsbrief van 2014 meldden wij dat onze contactpersoon zuster Irmentrudis ziek was en haar activiteiten voor ons fonds moest stoppen. Op 13 augustus 2014 is zij overleden. Ook Els Koop moest wegens ziekte stoppen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over hen.

Wij hopen dat u ook het komende jaar ons wilt blijven steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groeten,

Wil Bus, voorzitter  
Jack de Valk, penningmeester  
Marianne Vermeer, secretaris  
Guido de Kanter, lid

## Financiën

In 2014 hebben wij in totaal een bedrag van € 12.367,65 ontvangen. We gaven € 9.689,00 uit aan studenten. De bankkosten bedroegen € 109,47. We hebben vooral lopende trajecten gefinancierd en enkele nieuwe aanvragen gehonoreerd.

## Gehonoreerd in 2014

Totaal 20 studenten, waarvan:

|                   |    |
|-------------------|----|
| in Brazilië:      | 6  |
| in Tanzania:      | 1  |
| in Congo:         | 11 |
| in India:         | 1  |
| in de Filipijnen: | 1  |

## WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN TWEE CONTACTPERSONEN IN BRAZILIË

### In memoriam Zuster Irmentrudis

In de vorige nieuwsbrief lieten wij u weten dat zuster Irmentrudis (Zuster Franciscanes van Oirschot) vanwege ziekte haar activiteiten voor ons fonds moest stoppen. Op 13 augustus 2014 is zij overleden. Zuster Irmentrudis is vanaf de oprichting van ons fonds in 2003 contactpersoon geweest in Brazilië. Op haar voordracht hebben we er mede voor gezorgd dat jonge mensen - die hun kennis ten dienste stellen van de gemeenschap - een opleiding konden volgen voor verpleeghulp, psychologe en verpleegster, of een rechtenstudie.

Een van de studenten verwoordde onze steun prachtig en sloot een van haar bedankbrieven af met het volgende citaat van Paulo Coelho:

*"De beste manier om God te dienen is op weg te gaan naar zijn eigen dromen. Alleen die gelukkig is kan geluk verspreiden".*

Wij zullen zuster Irmentrudis missen. Moge zij rusten in vrede.

## Afscheid van Els Koop

Ook via Els Koop, oprichtster van de Comunidade Educacional Para O Trabalho in Lins, Brazilië, hebben we verschillende jonge mensen kunnen ondersteunen, zoals Eder Rodrigo Castaraneli en Vanessa Tartare Silva (rechtenstudie). In 2010 ontving Els een Koninklijke onderscheiding voor haar werkzaamheden in de Comunidade en werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 2009 werd het gezichtsvermogen van Els steeds minder. Bovendien werd in oktober 2012 vastgesteld dat zij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Onlangs kregen wij via haar zus bericht dat Els verhuisd is naar Holambra, 350 km verderop. De voortgang van haar ziekte en de toenemende afhankelijkheid van goede zorg die in Lins niet te realiseren is, maakten verhuizing noodzakelijk.

Zij woont nu in het Centro Social Holandes in Holambra, een veilige omgeving waar zij goed verzorgd wordt. Voor haar een grote en verdrietige stap na 48 jaar Lins en 44 jaar Comunidade. Na het vertrek van Els uit Lins blijft haar familie haar levenswerk steunen.

## ONZE CONTACTPERSONEN ZIJN NU:

- **Brazilië:** Sr. Laurentia  
Mevrouw Hermien Boudens  
Pater Jan Rietveld
- **Congo:** Sr. Thérèse Namwindo  
Sr. Anne Marie Mbila
- **India:** Sr. Elsy  
Mevrouw Kaat Landuyt  
Pater Avin Kunnekkadan  
Stichting Anaïs
- **Tanzania:** Mevrouw Ria klein Tank
- **Filipijnen:** Sr. Melina Polo

## NIEUWS OVER ONZE STUDENTEN

### ○ Congo

Sœur Thérèse Namwindo stuurde ons een verslag over de vorderingen van de drie studenten die wij daar ondersteunen: Anicef Aishi, Mbaha Mapenzi, Christine Mapenzi. Zij

werken hard. Sœur Thérèse bedankt het fonds en de donateurs voor de ondersteuning van deze jonge Afrikanen.



Een oud-student Grevys Mambo

Dankzij onze bijdrage kunnen zij meewerken aan het realiseren van een menswaardig bestaan in Afrika.

### **Sœur Deodata Ndagano overleden**

In het voorjaar van 2014 stuurde Sœur Thérèse ons het verdrietige nieuws dat Sœur Deodata Ndagano was overleden ten gevolge van een hartstilstand. Zij was pas 43 jaar oud. Sœur Deodata werkte met zieke, ondervoede kinderen. Wij hebben een aantal jaren geleden haar opleiding gefinancierd. Moge zij rusten in vrede.

### ○ **Brazilië**

Dit schreef Hermien Boudens ons in augustus 2014:

"Ik heb al lang niets van me laten horen. Gelukkig gaat het hier allemaal redelijk goed. Ons dienstencentrum draait, er is veel vormingswerk, zowel op het centrum als in de basisgemeenschappen.

Brasil gaat langzaam maar zeker de goede kant op. De deelstaat en de federale regering hebben meer dan jaren voorheen in onderwijs geïnvesteerd (al is het nog veel en veel te weinig) en er zijn mogelijkheden gecreëerd voor de arme bevolkingsgroepen om een vervolgopleiding te doen technisch, hogerberoeps of universitair.

Dit jaar zijn er nog twee studenten die hun studie in december afronden, Afra Maria de Lima en Ailton Aparecido Leonel de Lima.

Er hebben zich geen nieuwe mensen aangemeld om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Dat is ook goed. We oriënteren de jongeren om zo goed mogelijk hun lagere en middelbare school af te maken om gebruik te kunnen maken van nieuwe regels/wetten in het onderwijs, ten gunste van de laagste inkomensgroepen."

Het is een positieve ontwikkeling in Brazilië dat studenten een beurs kunnen aanvragen!

### **Waterproject Brazilië**

(Van de website van de KNR)

Zoals bekend woont en werkt Hermien Boudens als pastoraal werker in een basisgemeenschap in het door periodieke droogte geteisterde Noord Oosten van Brazilië. Om een droom van deze gemeenschap te realiseren heeft José Kodden een boekje geschreven met vijftig teksten over water: 'Een spoor van vloeibaar goud' en de opbrengst hiervan heeft zij bestemd voor een waterproject.



### **Project**

Het gaat om de bouw van drie waterreservoirs en enkele bijbehorende voorzieningen hetgeen de basisgemeenschap een totale watercapaciteit van 200.000 liter zal opleveren. Met een eigen toegang tot water zal de basisgemeenschap permanent een moestuin kunnen onderhouden, ecologisch

verantwoorde groenten verbouwen, fruitbomen beter kunnen onderhouden en de vruchtenteelt opvoeren. De gehele opbrengst van de boekjes gaat naar dit project.

Minimumprijs per boekje: € 2,-.

Voor een doos met 50 boekjes (pakketpost) naar een adres in Nederland bedragen de verzendkosten: € 6,95.

Bestellen kan via het e-mailadres van José Kodden: [het3eoor@kpnmail.nl](mailto:het3eoor@kpnmail.nl)

Rekeningnummer van dit Waterproject: NL72 ABNA 0555 6888 87 ten name van J. Kodden onder vermelding van: Waterproject Brazilië

## ○ Tanzania

Ria klein Tank, onze contactpersoon voor de twee studenten in Tanzania stuurde ons een dankbrief van Happiness David ... die haar diploma haalde en nu onderwijzers is.



verbetering van de positie van vrouwen in India.

Studente Merin doet het heel goed in haar opleiding geneeskunde. Zij is doorgestroomd naar het 2<sup>e</sup> jaar en ontvangt van het fonds een bijdrage van € 500,- per jaar. De overige kosten worden door anderen gehonoreerd.

## ○ Brazilië

Van Sœur Laurentia in Utinga, Brazilië, kregen wij het volgende verzoek. Vorig jaar gaven wij drie jonge Brazilianen de mogelijkheid om een opleiding van één jaar te volgen om zo snel als mogelijk hun gemeenschappen te kunnen ondersteunen bij de grote problemen als droogte, gezondheidszorg, voeding en onderwijs voor kinderen. Het jaar ervoor was deze opleiding al door drie studenten gevolgd.

Sœur Laurentia vraagt ons nu om nog eens vier jongeren de gelegenheid te geven om deze opleiding te volgen. Het gaat om Lusiane dos Anjos (24), Taiane Souza Soares (27), Enedine Maria da Conceição (25) en Uneide Brito de Santana (29). Ze willen zo snel mogelijk meer mensen kunnen inzetten.

Dit verzoek hebben wij uiteraard gehonoreerd!

## ○ India

Van Pater Avin Kunnekkadan hoorden wij dat Tina Sterri in augustus 2014 is afgestudeerd. Zij laat ons weten dat zij heel erg dankbaar is voor de financiële hulp die wij haar gegeven hebben. Zij heeft sociale communicatie en journalistiek gestudeerd en kan daarmee een bijdrage leveren aan de

*Met dank aan Kontakt der Kontinenten voor het sponsoren van het drukwerk en de portokosten.*

### Colofon:

Redactie: Wil Bus, Jack de Valk, Marianne Vermeer  
Eindredactie: Marianne Vermeer  
Opmaak: Marianne Vermeer  
Uitgave: februari 2015